

Bästa vänner,

Detta månadsbrev blir litet annorlunda, det kan ses som en liten "lektion" i ämnet utbildning. Varför, kanske någon undrar? Jo, för att jag vill sprida kunskap om varför utbildning är så viktigt. Utbildning är en hjärtefråga för oss på Hoppets stjärna och när jag började arbeta här för 1,5 år sen saknade jag själv mycket av denna kunskap, nu är jag mera påläst. Delar av den fakta som står nedan är hämtade från FN och UNICEF.

Utbildning är en nyckel för att skapa en hållbar utveckling. Utan kunskap kan vi inte lyfta människor ur fattigdom eller skapa trygga och fredliga samhällen. För att vi ska nå dit måste alla barn få samma möjlighet till utbildning, oavsett var i världen de bor. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. Tyvärr ser verkligheten inte alltid ut så. Totalt är det 263 miljoner barn världen över som inte går i skolan; detta motsvarar vart femte barn eller ungdom.

Utbildning är en viktig grundförutsättning för både individens och samhällets utveckling. Utbildning kan ge en individ en väg ur fattigdom och bygga hållbara samhällen. Att lära sig läsa och skriva ger barn ett självständigt liv och ökar chanserna för god hälsa och den framtida inkomsten ökar. Att investera i flickors utbildning kan innebära ekonomiska vinster både för kvinnans framtida inkomst, men även för landets ekonomi. Utbildning har även goda konsekvenser på flickans framtida barns hälsa. Utbildade kvinnor föder färre och friskare barn, och blir ofta inte gravida i alltför ung ålder vilket är bra för både mammans och barnets hälsa.

Det finns många orsaker till varför inte alla barn går i skolan. Vissa anledningar stoppar barn att börja skolan över huvud taget, medan andra anledningar kan bidra till att barn tvingas hoppa av skolan. En av de främsta orsakerna till att barn inte får gå i skolan är **fattigdom**. Fattigdom i familjen kan innebära att barnet måste stanna hemma och hjälpa till att sköta hemmet; hämta vatten, laga mat eller ta hand om boskapen. En annan orsak är att föräldrar inte har råd att betala skolavgiften, eller andra utgifter i samband med skolgången som material och skoluniformer. En annan stor anledning är **kulturella värderingar och traditioner**. I flera länder idag anses att flickor inte behöver utbildning. Flickor förväntas inte bidra till familjens framtida försörjning och föräldrarna anser då att det är slöseri med pengar att utbilda dem, istället förväntas de att gifta sig, stanna hemma och föda barn. **Barnäktenskap** är också en anledning till att flickor aldrig börjar i skolan eller tvingas hoppa av tidigt. Förväntningarna på den unga bruden är inte att hon ska skaffa sig en utbildning, utan att hon ska stanna hemma och ta hand om hemmet. Detta gör det svårt för familjen att komma ur fattigdom, eftersom flickans potential och möjlighet att bidra med en framtida inkomst till hemmet inte utnyttjas. Övriga orsaker kan vara **krig och olika konflikter** eller att man har långt till skolan och helt enkelt inte kan ta sig dit. **Dåliga kommunikationsmöjligheter** kan göra att vissa barn tvingas promenera i en timme för att komma till skolan, men för vissa är avstånden helt enkelt för långa.

Eftersom det finns olika anledningar till varför barn inte går i skolan ser lösningarna olika ut. En vanlig anledning till att barn inte får gå i skolan är att det är för dyrt. För att fler barn ska få gå i skolan måste **skolavgiften slopas**. Avskaffandet av de höga skolavgifterna skulle göra stor skillnad för många familjer. **Gratis skolmat** kan också bidra till att fler föräldrar väljer att skicka sina barn till skolan. Föräldrarna vet att barnet inte bara får en utbildning utan att de även kommer hem mätta. Många barn får ingen annan mat än skollunchen.

En annan viktig aspekt för att få fler barn till skolan, framför allt flickor, är att **informera om de positiva konsekvenserna** när ett barn får utbildning. När fler förstår värdet i en skolgång skickas fler barn till

skolan och då kan också fler vara med och bidra till en hållbar utveckling i framtiden. Även de underliggande orsakerna till konflikt och krig måste adresseras. En stor anledning till att många barn inte får den utbildning de har rätt till är att de lever i ett konfliktdrabbat område eller har tvingats på flykt.

Hoppets stjärnas kampanj **Ryggsäcken** fokuserar just på barn och ungas utbildning. Genom att donera en ryggsäck till ett skolbarn är du med och ger konkret hjälp till skolgång. Du stöder och uppmuntrar barnen och visar dem att det är viktigt att gå i skola. Samtidigt berättar ryggsäcken om att det finns människor som vill dem väl, som tänker på dem och vill hjälpa. Det är också viktigt för våra egna barn att få dela med sig och hjälpa kompisar. Man blir glad av att hjälpa! 😊

Du kan delta i insamlingen genom att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända/nya skolsaker såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, målarböcker, vattenfärger. **Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 27.8.2021. Vi tar också med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen**, som används för att köpa skolmaterial och bekosta transporter. Märk din gåva med **Ryggsäcken**; du kan betala in din gåva via **MobilePay 60594** eller till vårt insamlingskonto **FIS7 4963 1040 0374 39** (eller till något av de konton som nämns i detta månadsbrev). Mer information om insamlingsställen hittar du på www.starofhope.fi. Vill du ge barn och unga en möjlighet att gå i skolan kan du betala in valfri summa till vårt insamlingskonto, märk betalningen **Utbildningsfonden**. Från utbildningsfonden kan barn utan egen sponsor få ett studiestipendium. För tillfället undersöker vår samarbetspartner i Balvi vilka barn som behöver studiestipendium i höst. Vill du hjälpa ett enskilt barn kan du bli månadsgivare. Meddela ditt intresse till info@starofhope.fi så tar jag kontakt när jag har mera information om vilka barn som behöver en studiesponsor.

Ett varmt tack för att du ger utsatta barn möjlighet till en bättre framtid!

Varma sommarhälsningar

Terese Hoxell