

Bästa vänner,

Ett varmt tack till alla som donerat ryggsäckar och penninggåvor till vår insamling Ryggsäcken. Den första omgången med ca 80 ryggsäckar skickades redan 21.8 till Paceriaukste i östra Litauen. Vår mottagarorganisation driver bl.a. eftermiddagsverksamhet för skolbarn. Barnen som deltar kommer från mindre bemedlade hem, i många hem tampas man dessutom med missbruk och mental ohälsa. Nästa omgång ryggsäckar ca 100 st skickas till Zarasai och delas ut av socialarbetarna vid Familjecentret. Dels ges ryggsäckar till barn som deltar i Familjecentrets verksamhet, dels delas ryggsäckarna ut i skolor till barn i behov av stöd. Den tredje omgången ryggsäckar skickas till Balvi i Lettland och delas ut i samband med julpaket och julgåvor i december. På det här sättet säkerställer vi att skolbarn och speciellt tonåringarna känner sig sedda och värdefulla. Det är så lätt att småsyskonen "stjäl showen" och de äldre barnen ser på från sidan. Ryggsäcken och skolsakerna är ett konkret sätt att visa att vi tror på dem.

Ryggsäcken-insamlingen gav 2000 euro i penninggåvor. Av dessa används 2/3 till transportkostnader och 1/3 till inköp av skolmaterial. Vi har köpt saxar, häften, färgpennor, limstift, linjaler och pennvässare för att komplettera innehållet i ryggsäckarna och även fyllt 50 tomma ryggsäckar.

Fotbollsutrustningen som samlades in i juli i samband med slutturneringen i fotbolls-EM (U19) skickas till Zarasai för utdelning till skolor i regionen. Även de barn som deltar i verksamheten vid Familjecentret och som har intresse av fotboll kommer att få chansen att få helt egna fotbollsskor, benskydd och träningskläder. Penninggåvorna från insamlingen delas mellan Toba-barn i Nalá, Argentina, så att de som vill spela fotboll får en chans att skaffa skor.

I månadsbrevet i juni berättade jag om **Alise** och familjens kamp för att ta hand om den 2-åriga cp-skadade flickan. Jag riktar ett stort, ödmjukt tack till alla som bidragit till att hjälpa familjen! I skrivande stund pågår diskussioner med kommunens sociala myndigheter om hur vi ska hjälpa och vilken hjälp som är den bästa för Alise och hela familjen på lång sikt. Att känna er omtanke och veta att det finns hjälp, har varit ett stort stöd för familjen. Tack för att ni ger Alise en chans! Jag återkommer till Alise i framtida månadsbrev.

Det är glädjande att kunna berätta att sex flickor i Lettland kan denna höst påbörja studier vid yrkesskola och gymnasium tack vare insamlingen **Från kvinna till kvinna**. Flickorna kommer från svåra familjeförhållanden och skulle inte ha möjlighet att få en utbildning utan er hjälp. För att en ungdom i Lettland ska få möjlighet att studera vidare efter grundskolan behövs 50 euro per månad som täcker omkostnader såsom skolmaterial, bussresor, internatboende och mat. Jag blir så oerhört glad och tacksam till alla er som kontinuerligt bidrar till dessa flickors och många andra flickors framtid! **Insamlingen till förmån för flickors utbildning pågår hela året** och du kan delta genom att donera en penninggåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller till något av kontona i detta månadsbrev med meddelandet "Från kvinna till kvinna".

Tack för din hjälp, tack för att du ger en medmänniska möjlighet till ett bättre liv!

Karolina Wägar

P.S. Det är nu möjligt att donera penninggåvor via mobilapplikationen MobilePay. Då behöver du först ladda ner appen till din mobil, därefter kan man sända (eller swisha) sin gåva till numret 60594.