

Bästa vänner,

Höst i luften, skolbarn som börjar ett nytt skolår. Förväntan, nyfikenhet... 32 år efter min egen skolstart kan jag fortfarande framkalla känslan av den första skoldagen. Jag är oerhört tacksam för att jag tillsammans med er kan jobba för att så många barn som möjligt får skapa sina egna minnen av den första skoldagen. Tillsammans ger vi nästintill tusen barn möjlighet till skolgång! Jag tackar dig för att du läser det här månadsbrevet, för att du bryr dig och vill göra skillnad i barnens liv.

I Kibaha, Tanzania, har förskolan återupptagit sin verksamhet efter lovet. I juni besökte Hoppets stjärnas representant förskolan och träffade barnen, föräldrar och personal. Barbro Finskas-Mushendwa, österbottning bosatt sedan länge i Tanzania med gedigen erfarenhet av tanzaniska skolor, vidarebefordrade positiva nyheter från Kibaha. Skollunchen gör skillnad i barnens och familjernas vardag och liv, tacksamheten är gränslös. Förskolan gör sitt bästa för att stöda och fostra barnen trots knappa resurser och svåra omständigheter. Vi hoppas innerligt att kunna fortsätta denna oerhört betydelsefulla hjälp i ett område märkt av extrem fattigdom, sjukdomar (HIV, malaria) och sociala problem. **Vi behöver er hjälp! Donera skollunch** till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 med meddelandet "Kibaha" (eller till något av kontona i detta månadsbrev). En skollunch kostar 1 euro/barn/dag och innefattar även ved, lön till kokerska och bankavgifter.

I Haiti ser man med tillförsikt på det nya skolåret – året 2017-2018 har varit det bästa på länge. Inga katastrofer har drabbat landet, skördarna har gett familjerna mat på bordet, skolan har kunnat satsa på utvecklingsarbete bl.a. solpaneler har installerats så att man nu har tillgång till el – ett otroligt stort steg framåt för skolan i Bois Negresse. Utan ert stöd skulle vi inte kunna hjälpa dessa barn som bor i ett av världens mest utsatta och sköra länder. Att ett barn i Haiti får gå i skola och får mat är en otrolig gåva.

Tack vare insamlingen Från kvinna till kvinna och alla er, bästa sponsorer, kan vi fortsätta bevilja studiestipendier till ett hundratal utsatta flickor i Indien. Tack vare er sponsorer kan vi driva resurscenter för barn som bor i slumområden. Varje år kan vi genom resurscentren "rädda" flickor från barnäktenskap, vi lyckas övertyga föräldrar om hur viktigt det är för flickor att gå i skola. Tack vare det här långsiktiga arbetet ser vi förändringar i de lokala samhällena – i attityder, i flickornas säkerhet (våldet mot flickorna minskar) och i medborgaraktiviteten. Exempelvis gör man en viktig miljöinsats i alla resurscentren genom att man utbildar barnen i miljöfrågor. Med tanke på att världen i år redan 8.8 förbrukat sina resurser (s.k. Overshoot Day) är varje gärning till förmån för miljön viktig.

Ett nytt skolår betyder för de flesta skolbarn en ny ryggsäck. **Du kan skänka en ryggsäck till ett barn som lever i fattigdom och utanförskap. Insamlingen Ryggsäcken pågår till 22.8.** Du kan donera en ryggsäck med skolsaker eller ge en penninggåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 (eller till något av kontona som nämns här i månadsbrevet). Penninggåvorna använder vi till att köpa skolmaterial och bekosta transporten.

Tack för att du hjälper en medmänniska till ett bättre liv!

Karolína Wägar

P.S. TACK till alla som donerat till vår insamling av fotbollsutrustning som pågick 16-29.7. Mer om insamlingen i nästa månadsbrev!