

Bästa vänner,

Att få längta och vänta är viktigt för barn. Tillsammans har vi år efter år sett till att de mest utsatta barnen får sin julklapp. Glädjen hos barnen och tacksamheten hos föräldrarna sporrar oss att fortsätta. I år ska vi också ha säcken full – eller hur? Vi på Hoppets stjärna och vår alldeles egna "Tomten Tom" är redo att tillsammans med dig sprida glädje till dem som har det svårt. Tomten Tom är Hoppets stjärnas transportansvariga Tom Landgårds som brukar ge sig ut och träffa barn och familjer i juletid. Så här beskriver Tom sitt tomteuppdrag: "Att få träffa barnen och se hur de växer, att lära känna familjerna och följa deras utveckling, att få vara vittne till hur hopplösa situationer vänder till något positivt, det känns bra."

Hoppets stjärnas traditionella julpaketinsamling till förmån för utsatta barn, barnfamiljer, äldre och funktionshindrade har alltså börjat! Vi behöver din hjälp för att kunna sprida julglädje och omtanke till dem som har det svårt. Vår julpaketinsamling omfattar de länder där Hoppets stjärna arbetar dvs. Lettland, Litauen, Haiti, Indien, Argentina och i år även Tanzania.

I praktiken går julpaketinsamlingen till på följande sätt. Du kan packa ett **matpaket** som innehåller torrvaror och konserver, eventuellt hygienartiklar, någon tålig leksak eller skolmaterial. Du kan också ge en **julklapp** som är ämnad för ett barn. Julklapparna kan vara t.ex. en tålig leksak, skolmaterial eller godis. Ange matpaketets och julklappens innehåll – vi öppnar inga paket eller klappar! Lämna in paketet/klappen **senast 20.11** direkt till oss eller till en av våra insamlingspunkter. Paketet och klapparna skickas till Lettland och Litauen, där de delas ut direkt till familjer, barn/personer på institutioner och äldre. Noggrannare anvisningar och insamlingspunkterna finns angivna på www.starofhope.fi. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Penninggåvorna till julpaketinsamlingen delas upp mellan de olika länderna. I Haiti, Indien, Argentina och Tanzania ordnas julfester och i Haiti även utdelning av matpaket till familjerna. Julfesterna innebär att alla barn och föräldrar bjuds på en festmåltid, det ordnas program där barnen själva uppträder. Det är en oerhört viktig del av vårt arbete att skapa sammanhållning och gemensamma upplevelser för barnen. Dessa barn som Hoppets stjärna arbetar bland i Haiti, Indien, Argentina och Tanzania får sällan uppleva hur det är att bara få vara ett barn – utan ansvar, utan bekymmer för morgondagen. Hoppets stjärna använder en del av penninggåvorna också till att köpa matvaror och packa matpaket, som sedan delas ut i Lettland och Litauen.

Ett julpaket är så mycket mer än bara ett paket med mat, en julklapp så mycket mer än en leksak, en julfest så mycket mer än en fest. Hoppets stjärnas julpaketinsamling handlar om medmänsklighet – en genuin omtanke om och kärleken till vår nästa. Julpaketet kan vara det som får en utarbetad, trött mamma eller pappa att fortsätta kämpa; det kan vara en åldrings livlina; julklappen kan vara ett ensamt barns enda alldeles egna leksak; julfesten den första gången ett barn ser sin mamma eller pappa skratta och vara stolt över sitt barn. Julfesten kan vara den enda gången på mycket länge som ett barn får äta sig mätt, känna sig glad och trygg.

Kom med, sprid julglädje tillsammans med oss!

Karolina Wägar