

Juli 2017

Bästa vänner,

Det finns två flickor i Litauen som jag tänker på ibland. Jag besökte deras hem för ett år sedan. Den dystra, hopplösa stämningen i hemmet stod i bjärt kontrast till de två glada, förväntansfulla flickorna. Liudmila, 11 år, och Jekaterina, 12 år, bor med sina föräldrar i en enrumslägenhet i en fallfärdig kolchosbyggnad från sovjettiden. Mamman har alkoholproblem och pappan är sjuk, han har inte återhämtat sig från stroken han fick för några år sedan. Liudmila och Jekaterina är två av de barn som regelbundet besöker Familjecentret i Zarazai. De får hjälp med läxorna, de lär sig använda dator, de får kläder och skor, de lär sig olika praktiska saker såsom matlagning och hur man tvättar kläder. Det allra viktigaste är dock stödet från omtänksamma, empatiska vuxna som lär flickorna vad som är rätt och fel, hur man fungerar i grupp och i samhället i stort. Dessa båda flickor har inget stöd hemifrån. Periodvis får de ingen mat, ibland vågar de knappt vistas hemma.

Ifjol fick flickorna varsin ryggsäck med skolsaker – som någon av er hade skänkt. Vilken glädje! Ryggsäckarna vi samlar i år igen går till barn som Liudmila och Jekaterina. Barn som ska klara sig själva, som för det mesta inte har några vuxna förebilder, som hoppar av skolan alldeles för tidigt och som sedan hamnar snett i tillvaron. **Kom med och sprid omtanke! Kom med och visa att vi bryr oss genom att skänka en ryggsäck! Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 21.8.2017.** Du kan också ge en penninggåva så att vi kan köpa skolmaterial. Märk donationen med "Ryggsäcken"; du kan betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller till något av de konton som nämns i detta månadsbrev.

Varje barn vi kan hjälpa är ett barn som känner av kärleken vi förmedlar. Din handling är en handling för en medmänniska som är i början av sin livsvandring och som behöver vårt stöd för att bryta cirkeln av fattigdom. **Den bästa och långsiktigaste hjälpen är att säkra skolgång och utbildning. Vi behöver nya sponsorer som regelbundet stöder barns skolgång och utbildning. Det är genom våra sponsorer vi kan bygga upp långsiktigt hjälpande som förändrar barns liv och hela samhällen.** Som sponsor betalar du understöd månadsvis eller på det sätt som passar dig bäst. Du får rapporter och hälsningar. Du kan alltid vända dig till oss om du har frågor. Vi besöker regelbundet mottagarländerna och de barn som får hjälpen, vi följer upp stödet och har tät kontakt med våra samarbetspartners.

Arbetet för att förebygga människohandel fortsätter i Edo, Nigeria. Nu i inledningskedet är det viktigt att jobba på bred front med familjer, lokala ledare och skolor genom att skapa förtroende. Flickornas situation kan inte påverkas utan samarbete med familjer och närsamhället. Problematiken och arbetssättet i Edo liknar det arbete som utförs i Indien, där vi nu jobbat i fem år för att flickor ska ha en röst i samhället. Ett varmt tack till alla er som tillsammans med oss hjälper flickorna i Indien gå i skola; tillsammans förhindrar vi barnäktenskap, trakasserier och våld. Din gåva till insamlingen Från kvinna till kvinna ger också flickor möjlighet att gå i skola; den ger unga kvinnor möjlighet att skapa sig en framtid genom utbildning och småskaligt företagande. Gåvan betalas till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 med meddelandet "Från kvinna till kvinna 2017" eller till något av de konton som nämns i månadsbrevet.

Tack för din värdefulla hjälp.

Med vänlig sommarhälsning

Karolina Wägar