

Bästa vänner,

Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt deltog i morsdagsinsamlingen ”Från kvinna till kvinna”. I maj skickades tre hjälpsändningar med morsdagspaket till Lettland och Litauen. Därtill delades presentkort till matbutiker ut. Familjer som är s.k. riskfamiljer (har missbruksproblem) handlar sin mat under övervakning av socialarbetare. Den extra mathjälpen som morsdagsinsamlingen har gett familjerna fyller ett stort behov! Hur otroligt det än kan tyckas – i våra dagar, i ett annat EU-land – finns det barn som visar tecken på grav undernäring. Det finns så många berättelser och livsöden... Läs mer om några av familjerna som tog emot hjälpen i bilagan till detta brev. Samtliga familjer deltar i verksamheten vid vårt Familjecenter i Zarazai, Litauen.

Trots att Familjecentret endast funnits i 8 månader kan vi se tydliga framsteg hos många totalt marginaliserade familjer. Vi jobbar med många ensamstående mammor, som själva växt upp på barnhem och som bär på många tunga erfarenheter. I många fall förs föräldrarnas trauman vidare till barnen. Det är viktigt att kunna bryta spiralen och se till att barnen kan gå vidare – slutföra skolan, få en utbildning samt sunda värderingar och levnadsvanor. Och det håller på och sker en förändring! Familjeprojektet har rönt stor uppmärksamhet. Sociala myndigheter och barnskyddsmyndigheter knackar på Familjecentrets dörr för att fler familjer ska kunna involveras. Litauens arbets- och socialminister har besökt Familjecentret och ministeriet utreder ifall likadan verksamhet kunde startas i andra kommuner. Nationell tv i Litauen har gjort ett reportage om Familjecentret och flera tidningar har skrivit om verksamheten som ger familjer hopp och mod. Allt detta sker tack vare Hoppets stjärnas sponsorer – utan sponsorer kunde inte Familjecentret existera! Känner du att denna hjälpverksamhet är värd att understöda – tveka inte, bli sponsor eller gör en engångsdonation. Vi tar med tacksamhet emot alla gåvor.

Hoppets stjärnas hjälpsändning till östra Ukraina har nu nått fram. Småningom delas biståndsmaterialet ut till behövande familjer och åldringar. Till Argentina har vintern kommit och därmed också en envis influensaepidemi som sprider sig speciellt bland barnen. Man kämpar också mot den myggburna denguefebern, kolera och tyvärr, zika-viruset som drabbar gravida kvinnor med allvarliga konsekvenser för fostret. Toba-folket är av tradition mycket ovilliga att uppsöka medicinsk vård och upplysningsarbete pågår för att förhindra spridning av sjukdomar. Stödet till familjerna i Argentina är oerhört viktigt eftersom det garanterar sjuk- och hälsovård samt mathjälp.

Insamlingen Ryggsäcken till förmån för skolbarn i Lettland och Litauen pågår som bäst. Kom med och hjälp skolbarn som kommer från svåra hemförhållanden! Då det knappt finns pengar till mat, och då mamma och pappa kanske inte överhuvudtaget bryr sig om barnets skolgång (läs: Framtid), är en ryggsäck med skolsaker en fantastisk gåva! Var och en av oss kan bidra antingen genom att skänka en ryggsäck med skolmaterial eller genom att ge en penninggåva. Penninggåvorna används för att köpa skolmaterial. Det här är en mycket konkret hjälp som uppmuntrar och inspirerar. Kom med du också!

Med vänlig hälsning

Karolina Wägar