

Bästa vänner,

Djupt berörd, imponerad och inspirerad. Så känner jag mig efter att ha träffat barnen på de fem resurscentren i Mumbai, Indien. Berörd av barnens – och speciellt flickornas – ständiga kamp för att göra sina röster hörda. Imponerad för att de mot alla odds kämpar för en framtid där även flickor kan utbilda sig. Inspirerad för att det finns sådan styrka i dessa späda och utsatta flickor. Hjälparbetet i Mumbai visar att barn KAN!

Malvani är Asiens näst största slum med fattigdom, kriminalitet, droger och människohandel. Området är en ypperlig grogrund för extrema politiska och religiösa ideologier och terrorism. När vi rör oss längs med gränderna i denna enorma slum ler människorna mot oss – jag känner mig välkommen. Vi besöker flera hem och diskuterar med invånarna. I juni 2012 besökte jag också Malvani, precis när arbetet där hade påbörjats, och upplevde då stort obehag, fientlighet och hotfullhet bland människorna. Nästan fyra år efteråt är förändringen påtaglig. Vad har hänt?

Det började med flickorna. Flickorna började komma till resurscentren för att lära sig engelska och använda datorer – viktiga färdigheter med tanke på framtiden. Under träffarna diskuterade man också om alla människors lika värde och rättigheter; om flickors rätt till utbildning och trygghet. Många flickor vände sig till lärarna och berättade om usla hemförhållanden. Allt fler flickor började komma till resurscentren och även pojkar välkomnades. Tillsammans började barnen skriva nyhetsbrev och ordna olika evenemang i slummen. I nyhetsbrev berättar flickorna om allt som oroar dem: Om våld och trakasserier, om att inte få röra sig fritt, om att inte ha samma rättigheter som bröderna, om att vara tvungen att avbryta skolgången och bli bortgift. Pojkarna har stöttat flickorna – och som en pojke uttryckte saken: "Det här är inte bara mina vänner, utan mina systrar. Vi är alla systrar och bröder."

Först förvånades de vuxna i slummen över barnens förmåga att skriva och uttrycka sig; de blev också imponerade över deras färdigheter att använda datorer och teknik. Barnen lärde vidare dessa färdigheter till andra i familjen. Stegvis ökade föräldrarnas förtroende och allt fler började understöda resurscentrets verksamhet. Idag ser vi en förändring ingen trodde var möjlig. Idag är majoriteten av eleverna vid den lokala högstadieskolan flickor. Barnäktenskapen minskar och flickorna bryter sällan skolgången. Flickornas skolframgång är god; idag finns det flickor från slummen som t.o.m. studerar på gymnasium.

Ett ödmjukt tack till alla er som gör arbetet i slumområdena i Mumbai möjligt. I bilagan som följer med detta brev kan ni läsa mer om barnen i Indien. Jag hoppas också att ni vill understöda vårt arbete i Indien genom en penninggåva eller genom att bli sponsor. Det är viktigt att vi kan fortsätta detta viktiga arbete även i framtiden.

Morsdagsinsamlingen Från kvinna till kvinna är igång nu! I samarbete med Marthaförbundet uppmärksammar vi i år ensamstående mammor och utsatta familjer i Lettland och Litauen. Liksom tidigare kan man packa ett morsdagspaket till en mamma och hennes familj eller ge en penninggåva. I år riktas penninginsamlingen till Familjecentret i Litauen. För varje gåva på 25 euro kan vi förmedla en morsdagsgåva till en familj, som i år är ett presentkort till en matbutik. Hör av er till oss om ni vill veta mer eller gå in på www.starofhope.fi. Kom med och hjälp mammorna att hjälpa sina barn till en bättre framtid!

Med vänlig hälsning

Karolina Wägar