



December 2013

Bästa vänner,

Jag lyssnade till en krigskorrespondents tankar kring arbetet som reporter ute i världens oroshärdar. Hon konstaterade att det som berör henne mest och djupast är alla barn som lider i tysthet. Därefter sa hon något väldigt fint: Att hennes viktigaste uppgift är att sätta ord på barnens upplevelser – att återge de berättelser de inte själva kan berätta. Det är så här som jag ser på Hoppets stjärna: Vi ska vara länken mellan barnen och er och berätta historier som annars aldrig blir berättade. I detta månadsbrev är det dags att sammanfatta året som gått och reflektera över de berättelser vi fått ta del av.

Det första som slår mig är bilder av barnen i Matopeni och deras glädje över en mugg med gröt. Tillsammans lyckades vi ge 450 barn morgongröt under ett halvt års tid! Vi håller på och utreder en långsiktigare lösning, så att alla skolbarn även i fortsättningen kunde äta sig mätta och orka bättre i skolan.

Berättelsen om Joan och hennes familj i Kenya lämnar ingen oberörd. Trots att berättelsen om denna familj är tragisk – mamman dog och lämnade efter sig en familj med 12 barn – har vi tillsammans lyckats ge familjen hopp om en framtid. Joan går i specialskola, likaså halvbrodern Joseph. Alla syskon i skolåldern får nu gå i skolan Boston Children Centre. Tack vare er kan barnen växa upp tillsammans, i en någorlunda trygg miljö där de får mat och kan gå i skola.

Mina tankar går också till familjerna i Lettland och Litauen och speciellt alla de fantastiska mammor vi möter. Berättelserna om familjerna som kämpar mot alla odds verkar ha gått rakt in i människors hjärtan och viljan att hjälpa överrumplade oss när vi arrangerade morsdagsinsamlingen "Från kvinna till kvinna". Vilken entusiasm vi mötte! Vi ser fram emot att även år 2014 förmedla hjälp och hopp i form av en morsdagsinsamling.

Under året har vi på Hoppets stjärna kunnat glädjas åt att många barn i Argentina fått faddrar. Situationen i Argentina är svår, familjerna har inte mat för dagen och barnen möter en mycket oviss framtid. Fadderstödet är sannerligen en livlina för hela familjen! Detsamma gäller situationen på Haiti. Familjerna kämpar hårt och en get, en takplåt eller ett matpaket kan faktiskt vara till stor hjälp. Jag hoppas ni tänker på detta nu i julklappstider – varför inte ge bort en gåva som gör skillnad? Stöd vårt arbete genom att köpa gåvokort.

I Indien möts vi av en oerhörd misär. Situationen i Indien är svår och problematiken mångfacetterad. Det handlar om fattigdom, svält och sjukdomar, men också om våld, diskriminering, trakasserier och grymma handlingar som kränker barnen och speciellt flickorna.

Utan fadderstöd har flickorna mycket små eller inga möjligheter till ett värdigt liv. Tänk dig en tolvårig flicka som svälter, misshandlas och gifts bort för att själv bli mamma trots att hon är bara ett barn... Under kommande år kommer vi att göra ett upprop för dessa flickor och vår förhoppning är att ännu fler vill stöda arbetet i Indien.

För att kunna fortsätta vårt arbete bland liknande hjälpbehövande barn som Joan, flickorna i Indien och de andra vi berättat om här i brevet, behöver vi medel till vår barnhjälpsfond. Din gåva är ett tacksamt bidrag till våra hjälpinsatser och möjliggör ett fortsatt arbete. Jag vill avsluta detta månadsbrev med ett innerligt och ödmjukt tack till alla er som understött Hoppets stjärna under det gångna året. Jag önskar er en fridfull jul och hoppas på att det kommande året ska vara fyllt av glädje och hopp!

Varma hälsningar,

Karolina Wägar



hoppets stjärna
www.starofhope.fi